



Vlotvaren op de Berkel: voor de organisatoren van de scoutingdag was het veiligheidsaspect na het vlotongeval tussen Rekken en Eibergen vorig jaar een kwestie geworden. Voor deze drie deelnemers is het meer de vraag of iedereen de voeten droog houdt...
foto Jan Houwers

Hamalandse scouts beleven De Maat en de Berkel

Scoutinggroepen uit regio leven zich dag lang uit op Oude Maat.

EIBERGEN - „Natuurlijk hebben we bij scouting vorig jaar na het vlotdrama hier op de Berkel nagedacht over waar wij mee bezig zijn rond het water. Maar het vele water, dat toen na hevige regenval door de rivier stroomde, was duidelijk een complicerende factor. Dat heb je nu niet. En hier is geen stuw”, zegt Herbert Kerperien van Scouting Hamaland. Dus biedt de Berkel ter hoogte van de Oude

Maat deze zaterdag volop kansen voor een combinatie van creativiteit en avontuur. Scouts gaan met een zelfgebouwd vlot het water op. Ook het onderdeel rafting wordt afgewerkt, al klinkt rafting wordt afgewerkt, al klinkt rafting wildwatervaarderiger dan wat de scouts vandaag doen. Gelukkig maar voor de ruim driehonderd kinderen en tussen de zestig en zeventig begeleiders van de bij Scouting Hamaland aangesloten scoutinggroepen. Scouting Hamaland is het regionale verband van de scoutinggroepen uit Eibergen, Groenlo, Neede, Borculo, Ruurlo, Lichtenvoorde. Aalten en Winters-

wijk. „We zijn niet iets hogers of belangrijkers in de scoutingwereld”, verduidelijkt Kerperien, zelf uit Lichtenvoorde. „De groepen zijn autonoom. Wij proberen er alleen wat tussenin te smeden, zodat scouting in regionaal verband wat extra's biedt.”

De jaarlijkse Hamalanddag was dit jaar in Eibergen een combinatie van traditionele scoutingtechnieken - stokbrood bakken, vlotvaren, knopen, een kabel- en een tokkelbaan - en moderne activiteiten als karaoke. Kerperien: „Maar in het tijdperk van de mobieltjes hebben juist oude technieken soms

plotseling weer charme. We hebben vandaag het onderdeel veldtelefoon. Met rollen kabel en een telefoon aan beide kanten. En dan aan een zwengel draaien om de andere kant op te bellen...” Ook morse is op dezelfde manier een activiteit uit de oude doos. En waar de moderne scout aan geocaching doet met behulp van gps, staat 'kompas' vandaag voor een spel waarbij hokje voor hokje moet worden ingekleurd om uiteindelijk een herkenbare tekening te krijgen. In de trant van: vierde hokje zuidoost, tweede noordwest, achtste zuid.